

*Enigszins verborgen aan de Lange Kleiweg schuin tegenover de kinderboerderij, liggen de tuintjes van Moestuin Vereniging de Volle Grond.*

In de winter is er weinig te zien. De grond ligt er donker en nat bij. De meeste planten verliezen blad, of sterven af. Hier en daar staat een trotse boerenkool in de kou te wachten op zijn einde in de stampot. De artisjokken met hun mooie grote zilvergrijze bladeren staan nog fier tot de eerste vorst. Als het niet te lang vriest overleven de wortels de winter wel. Die zag je vroeger niet in Nederland. Ook de 'vergeten' groenten zijn weer terug: aardperen, pastinaak, schorseneren en snijbiet.

Je eigen groenten en fruit telen is een ontdekkingstocht naar de wetten en grilligheden van de natuur. De enthousiaste moestuiniers delen hun ervaringen over het niet opkomen van bijvoorbeeld de tuinbonen. Zijn ze te vroeg gezaaid, of kan je ze beter thuis voor zaaien? Zijn het de woelmuizen die de stengels hebben doorgeknagd, of was het weer te zacht, te nat of te koud voor de tijd van het jaar?

Dat tuinieren een kunst is, ontdek je al snel als je je eigen stukje grond bewerkt. De gedroomde moes- en bloementuin ontstaat niet spontaan. Er is inzicht, geduld, ervaring, kennis, tijd, noeste arbeid en liefdevolle aandacht nodig om de woeste aarde tot een paradijselijke tuin om te toveren. En ieder heeft daar zo zijn eigen idee over: de tuinier die van rechte rijtjes houdt, staat gebroederlijk te werken naast de aanhanger van de permacultuur.

In de zomer is de natuur op haar hoogtepunt. De aardbeien zijn geoogst, de bessen bijna rijp, de pompoen en courgette planten beginnen te groeien en de vlinders en bijen bezoeken de kleurrijke bloemenweelde.

Nu er zoveel geschreven wordt over de grootschalige monocultuur in de landbouw en het gebruik van pesticiden, die invloed hebben op de bijensterfte en de gezondheid van mensen, is het interessant te zien welke diversiteit er op 50 of 100 vierkante meter van een tuintje kan groeien. En hoe deze diversiteit plagen tegengaat. Bloemen naast radijsjes, sperziebonen naast aardbeien en frambozen... Kleinschalige landbouw dicht bij huis, bied een rijke ervaring om contact te krijgen met ons voedsel. Niet de snelste, meest efficiënte, hoogste of goedkoopste productie is het doel. Wel de verbondenheid voelen met groeiprocessen van planten. Het geeft al een gelukkig gevoel om ernaar te kijken. De oogst is een beloning.

De Volle Grond is een vereniging, waarvan de leden zijn ingeschreven en huur betalen. Er zijn geen huisjes op het terrein. De leden onderhouden gemeenschappelijk de paden en sloten en helpen elkaar om het veilig en prettig te houden. De toegang tot het complex is niet openbaar. Als je wilt helpen met werkzaamheden, kan je op het informatie bord aan het bruggetje zien wanneer de werkdagen zijn. Als je graag een tuin wilt huren, kan je je inschrijven op de wachtlijst. Die is nu ongeveer twee jaar.

*Imme Tonkes*

*Liefhebbers van informatieavonden h  
gemeente (2x), ProRail als de Provin  
Pasgeld en "t Haantje uit om hun plan  
De avonden gingen over de ontwikke  
de spoorlijn en de vervanging van de  
Hieronder een overzicht van het afge  
de buurtapp en de website van progr*

### Januari:

De Raad van State wijst in een definitie  
DSM tegen de bouw van een nieuwe

### Februari:

Kap van de 60 jaar oude lindebome  
herinrichting (deze duurt tot begin 20



### April:

15. Drukbezochte bijeenkomst van d  
tussen de Lange Kleiweg en de va  
27. Ondanks de kou zijn er ruim 1  
Koningsdag